

# Adelijn, bruin maagdelijn

Tekst: uit Jan Saly,  
W.D. Hooft (17e eeuw)

1. Waer staet jou va - ders huys en hof, A - de-lijn, bruyn maegh-de - lijn,

Aen geen groen hey-de, aen geen groen lof, Daer staet mijn va-ders huys en hof: Swijgt al

stil - le, swijgt al stil - le, ey liev' en laet u vra - gen zijn.

1. **Waar staat jouw vaders huis en hof**  
*Adelijn, bruin maagdelijn?*  
Aan geen groen heiden, aan geen groen lof,  
daar staat mijn vaders huis en hof,  
Zwijgt al stille, zwijgt al stille,  
mijn lief, en laat jouw vragen zijn.
2. **Hoe kom ik op jouw kamertje,**  
Neemt jouw toffeltjes in de hand,  
kous-voeteling maakt zo zoeten gang,
3. **En of dat deurtje danwel kraakt,**  
Wij zullen er een pond zeep in slaan,  
Dan zal't wel zonder kraken opgaan
4. **Hoe kom ik op jouw beddetje**  
Neem jij de deken en ik het laken,  
zo zullen wij wel te bedde raken,.
5. **Hoe kom ik bij jou onder**  
Slaat jouw armpjes om de mijn,  
Dan zal't Sint Jan wel zomer zijn,

Rood: Lenny

Groen: Flip

Zwart: allen